



† ÁNGEL F. CARDINALE ARTIME

*Rettore Maggiore*

*Società di S. Francesco di Sales*

Prot. 24/0427

Colle Don Bosco, 16 augustus 2024

**Aan mijn medebroeders Salesianen**

**Aan mijn broeders en zusters van de Salesiaanse Familie**

Beste broeders en zusters

Op de dag dat we de geboorte van onze vader Don Bosco herdenken, ontvangt u mijn hartelijke en broederlijke groeten.

De woorden die ik u zend, komen enkele minuten na het einde van de plechtige eucharistieviering ter ere van Don Bosco, die op 16 augustus 1815 hier op de Becchi werd geboren. Dat kind is een prachtig instrument geworden van de Geest van God, geroepen om leven te geven aan deze grote beweging die vandaag de Familie van Don Bosco Familie is.

Vanochtend, in aanwezigheid van de vicaris van de Algemeen Overste, vele Salesiaanse medebroeders, de Salesiaanse Familie, vrienden van Don Bosco, civiele en militaire autoriteiten en de 375 jongeren uit de hele wereld, die deelnamen aan de Jongerensynode, heb ik mijn ontslag als Algemeen Overste ondertekend, zoals voorzien in de Constituties en Reglementen van de Salesianen van Don Bosco. Zoals velen van jullie weten, heeft paus Franciscus mij geroepen voor een andere dienst ten behoeve van het welzijn van de Kerk.

Met deze woorden wil ik in geloof en hoop aan de hele Salesiaanse wereld uitdrukken hoe de Heer ons tot nu toe heeft geleid, en mijn dankbaarheid uitspreken voor het grote goed dat ik in deze tien en een half jaar als Algemeen Overste van de Salesiaanse Congregatie en als vader, in de naam van Don Bosco, van de hele Salesiaanse Familie heb mogen ontvangen.

Allereerst, beste broeders en zusters, dank ik God voor deze jaren waarin Hijzelf onze congregatie en de Salesiaanse Familie heeft gezegend en waarin we zeer verschillende momenten en realiteiten hebben ervaren, omdat de congregatie in 136 landen aanwezig is. Ik meen te mogen zeggen dat we in deze tien jaar alles tegemoet zijn getreden met een blik van geloof, met veel hoop en vastberadenheid, altijd in het belang van de missie en in trouw aan het charisma dat we hebben ontvangen.

Ik dank de Heer omdat het mij in deze jaren niet heeft ontbroken - en het ons niet heeft ontbroken - aan de kalmte en de kracht die van Hem uitgaan. Wat de verrezen Heer tegen Paulus zegt, is inderdaad heel waar: "Mijn genade is u genoeg" (2 Kor 12,9). Dit is precies hoe ik persoonlijk en samen met de Algemene Raad de dienst van bezieling en bestuur heb ervaren die mij is toevertrouwd. In het bijzonder wil ik de twee Algemene Raden die mij gedurende deze tien en een half jaar hebben vergezeld, bedanken voor hun trouw aan het gemeenschappelijke project, hun toewijding en hun dienstbaarheid.

Aan het einde van deze periode aan het roer van de Salesiaanse Congregatie wil ik mijn speciale dank uitspreken aan de vicaris van de Algemeen Overste, don Stefano Martoglio, die de taak op zich neemt om de Congregatie te leiden met volledige toewijding en vrijgevigheid. In de komende maanden zullen het werk en de verantwoordelijkheden groot zijn, maar zijn persoonlijkheid, zijn broederlijkheid, zijn bekwaamheid en zijn optimisme zullen, met de hulp van de Heer en de Algemene Raad, de weg vergemakkelijken die de Congregatie naar het 29<sup>ste</sup> Algemene Kapittel zal leiden.

Ik betuig mijn diepe dankbaarheid aan al mijn Salesiaanse medebroeders. In elk deel van de wereld heb ik me altijd welkom, geliefd en broederlijk aanvaard gevoeld en heb ik samenwerking en vrijgevigheid ervaren. Het is inderdaad waar dat de Salesianen van de Algemeen Overste houden en voor hem zorgen zoals ze voor Don Bosco zelf zouden doen - zoals hij zelf in zijn spirituele testament heeft gevraagd. Dank u voor deze vrijgevigheid.

Ik wil ook mijn dank uitspreken aan alle groepen in de Salesiaanse Familie: aan onze zusters, de Dochters van Maria Hulp aan Christenen, aan de Salesiaanse Medewerkers, aan de Vereniging van Maria Hulp der Christenen (ADMA) - opgericht door Don Bosco zelf - en aan alle 32 groepen die vandaag de dag deze grote charismatische boom vormen. Het zijn jaren van groei en zegen geweest. Dank aan allen die, vertrouwend op de Heer, dit alles mogelijk hebben gemaakt.

In deze tien jaar van dienst van animatie en bestuur, waarin ik de 120 landen heb kunnen bezoeken waar de congregatie en de Salesiaanse Familie aanwezig zijn, heb ik het grote geschenk ontvangen om jonge mensen, tieners, jongens en meisjes uit elk land en elke cultuur te ontmoeten. Ik was in staat om "met mijn ogen en hart aan te raken", in eerste persoon, hoe "educatieve wonderen die levens helen en transformeren" elke dag blijven gebeuren in zoveel Salesiaanse aanwezigheden en in onze Familie. Dit alles was een van mijn grootste vreugden.

Ik heb nog een laatste bedankje. Gedurende deze jaren ben ik aangemoedigd en gesteund door een onvoorwaardelijke liefde: die van mijn bloedverwanten. Mijn ouders, die rusten in God, hebben mij negen jaar lang begeleid met serene liefde, met hun gebeden, waarbij ze me altijd vertelden dat ik me geen zorgen om hen hoefde te maken. Zij en alle leden van mijn familie zijn er altijd geweest, hebben me gesteund met hun aanwezigheid en zijn voor mij een veilige haven gebleven om mijn nederige afkomst nooit te vergeten.

Ik sluit af door te verwijzen naar wat ik zei op 25 maart 2014, toen de IXe opvolger van Don Bosco, don Pascual Chávez, mij in naam van het 27<sup>ste</sup> Algemeen Kapittel dat mij gekozen had, vroeg of ik de functie van Algemeen Overste wilde aanvaarden.

Ik herinner me dat ik, in mijn gebrekkig Italiaans in die tijd, zei - niet zonder diepe emotie - dat ik, vertrouwend op de genade van de Heer en in geloof, met de zekerheid dat ik altijd gesteund zou worden door mijn Salesiaanse medebroeders, omdat ik echt hou van de jonge mensen die ik in mijn Salesiaanse hart meedraag, accepteerde wat er van mij gevraagd werd. Vandaag kan ik met dankbaarheid zeggen dat, met de genade van God, alles waar ik op hoopte werkelijkheid is geworden.

Ik richt een laatste woord tot onze vader Don Bosco en tot Maria Hulp der Christenen. Ik ben er zeker van dat Don Bosco gewaakt heeft over zijn Congregatie en zijn Familie en ze ondersteund heeft. Ik twijfel er niet aan dat al die tijd is uitgekomen wat hij ons zelf had verzekerd. Hij had ons verzekerd: "Zij deed alles". Zo was het met Don Bosco, zo is het door de jaren heen geweest en zo zal het ongetwijfeld blijven.

Aan u, Moeder Hulp der Christenen, vertrouwen wij ons toe.

Hartelijk dank en tot ziens van deze broeder van u die Salesiaan van Don Bosco is en altijd zal blijven.

Met al mijn genegenheid

